

# Kano's, kastelen & kampvuur

TEKST EN FOTO'S BART CLAES





Onze marshmallows roosteren we boven een vuurtje met hout dat we zelf hebben gesprokkeld.

## VADER-ZOON- WEEKEND IN DE ARDENNEN

Een kampvuur, een tent en een vleugje avontuur. De ingrediënten van een geslaagd vader-zoonkampeerweekend. Artuur (9) en Nasse (7) hebben het verdiend na tien maanden schoolbanken en een goed rapport. En papa? Die geniet mee!

De ingrediëntenlijst dikt aan naarmate we ons weekendje plannen. Kampvuur, tent en avontuur staan er al op. En natuurlijk bos. En water. En een kasteel. Na wat zoeken op het internet hebben we de perfecte camping gevonden. 'Voor de echte kampeerder' staat in grote letters op de website van Camping de la Semois in het Ardense dorpje Sainte-Cécile. Je mag er een vuurtje maken bij je tent en de camping ligt aan de oevers van de Semois. Bovendien ligt net over de Franse grens het Kasteel van Sedan, het grootste van Europa. Dus snel telefoneren en onze plaats aan de Semois is gereserveerd. Artuur en Nasse hebben er zin in als we enkele dagen later de camping op rijden. Auto's zijn er niet welkom, die blijven op de parking staan. Met een grote bolderkar rijden we onze tent en bagage naar plek nummer 9. Een vleugje avontuur hangt al in de lucht, want de camping is geen tot in de puntjes verzorgde kampeerplaats met afgebakende plaatsen en hagen. Neen, wel een ruig bebost domein, met beekjes die er kriskras door snijden, een verweerde klimmuur en een speelweide.

### Worstjes en marshmallows

De twee jongens staan al tot hun knieën in de rivier terwijl ik de tent opzet. Lang duurt dat niet, want er

wacht nog sprokkelwerk. 'Komaan jongens, het bos in! We hebben hout nodig als we een kampvuur willen maken.' Een uurtje later zitten we aan de oever van de Semois rond de vuurton die we aan de receptie hebben opgepikt en die nu een warme gloed verspreidt. De warmte is welkom, nu de avond is gevallen wordt het behoorlijk fris. De worstjes gaan boven het vuur, verhalen over verre sterrenstelsels worden gefantaseerd, de marshmallows geroosterd, en voor we het goed beseffen ligt Nasse met zijn benen opgetrokken te knikkebollen in zijn stoel. 's Ochtends wachten de jongens pannenkoeken. Er hoort wel wat verwennerij tijdens een vader-zonenweekendje. Onze burens zijn vier jongeren uit Nederland. Dat klinkt onheilspellend, maar het zijn vier vriendelijke snaken. Deze ochtend staan ze alle vier netjes op een rij met hun voeten in het water van de Semois, een vishengel in de hand. 'We hebben vandaag geen eten voorzien als extra motivatie', zeggen ze. 'Dus nu moeten we wel een vis aan de haak slaan.'

### Paniek in de boot

Wij hebben ook rivierplannen, maar dan hopelijk met droge voeten: een kanotrip op de Semois van het stroomopwaarts gelegen Florenville terug naar de >>>





## Doen!

- Buurdorp **Chassepierre** is een echt kunstenaarsdorp, en elk jaar tijdens het derde weekend van augustus loopt het vol voor het Internationale Straattheaterfestival. [www.chassepierre.be](http://www.chassepierre.be)

- Het **Kasteel van Sedan** ligt net over de grens in Frankrijk, aan de rand van het stadje Sedan, en is elke dag geopend van 10 tot 17 uur. In de zomermaanden zijn er toffe randactiviteiten zoals de valkeshow, nocturnes, een kruisboogtoernooi en meer. Porte des Princes, Sedan (FR). [www.chateau-fort-sedan.fr/nl](http://www.chateau-fort-sedan.fr/nl)





camping. Een campingmedewerker voert ons met een stoere 4x4 naar onze vertrekplek. 'Aan de watermolen hou je het best links. Anders wordt het gevaarlijk', geeft hij nog als goede raad voor hij de kano de kant afduwt. Vredig dobberen we de brede rivier op. Even toch, want daar komt de eerste hindernis al aan. Een kleine versnelling, wat geratel van stenen tegen de onderkant van de boot, maar we brengen het er goed vanaf. Tot we plots de watermolen voor ons zien. Ai, we hebben onze afslag gemist. 'Terug!', roept Artuur nog, maar de stroming is te sterk. We zitten op de foute rivierarm en het enige wat we kunnen doen is een gewaagde bocht maken en via een watervalletje de andere rivierarm een meter lager proberen te bereiken. En intussen droog blijven. Achteraf zal het een hindernisje van niets blijken, maar nu we er niet meer aan kunnen ontsnappen, lijken het wel de Niagarawatervallen waar we langs moeten. Paniek in de boot. Tijd om het hoofd koel te houden. 'De boot recht houden! Peddelen!' Wat gekraak, wat hotsen en stoten, maar we halen het. Een vreugdekreet ontsnapt ons alle drie. We voelen ons echte avonturiers. De rest van de tocht is kinderspel. We peddelen tussen dikke muren van groen, speuren naar everzwijnen en herten en picknicken aan de kant tussen de bomen. Na drie uur op het water komen de vier Nederlanders in zicht, nog steeds met hun hengel in de weer aan de camping.

### Het grootste kasteel van Europa

Het is al een stuk in de namiddag als we richting Sedan rijden. Ik had de jongens een kasteel beloofd, en ze zullen er eentje krijgen. En wat voor één. Het Kasteel van Sedan is het grootste middeleeuwse kasteel van Europa. De bouw startte in 1424 als deel van de verdedigingsgordel rond de stad. Het gebouw heeft een oppervlakte van liefst 35.000 vierkante meter en telt zeven verdiepingen. De Hertogen van Bouillon hadden er hun thuis. Vandaag ogen de hoge muren nog steeds indrukwekkend. Het is intussen al vier uur in de namiddag, dus de kinderen krijgen de

keuze: het kasteel in gaan of de valkenshow op de binnenkoer meepikken. Roofvogels worden het. Een goede keuze. De show in de middeleeuwse setting is de moeite waard. Valken, buizerds, uilen en andere klauwende lieverdjes scheren over onze hoofden. Als afsluiter mogen de kinderen een gier op hun arm houden. Ze praten er nog over.

### De wonderbaarlijke visvangst

Als we 's avonds opnieuw rond het vuurtje keuvelen, voelen we pas echt dat het een goedgevulde dag is geweest. Onze Nederlandse buurjongens hebben hun visvangst met succes afgesloten. Alhoewel, een wonderbaarlijke visvangst is het niet echt geworden: één vis ligt klaar om gebakken te worden op de barbecue. 'Geen idee welke vissoort het is, maar hopelijk is hij eetbaar', lachen ze. De kop is er al af, de ingewanden eruit. Even later hangt de lekkere geur van gebakken vis over de camping. Wij houden het bij spekfakkels boven ons vuurtje. Ook zelf gevangen bij de slager. We wagen ons nog even het bos in met de zaklamp – 'knort daar geen everzwijn?' – en dan wacht een zalige nacht in de tent. De laatste, want de volgende dag zit ons kort Ardennenavontuur er alweer op. Maar we weten het nu al, het is het begin van een nieuwe, jaarlijkse vader-zoontraditie. <<

## Kamperen

Camping de la Semois ligt in het Luxemburgse dorpje Sainte-Cécile-sur-Semois, aan de poort van Belgisch Lotharingen en nog net omgeven door Ardense bossen. Orval, Bouillon en Sedan liggen allemaal op een halfuurtje met de wagen. De sfeer op de camping is losjes, de hygiëne ook. Er is een kleine cafetaria en elke ochtend kan je brood halen in de campingwinkel. Je kan een kano of kajak huren op de camping.

Camping de la Semois, Rue de Chassepierre 25, Sainte-Cécile. [www.campingdelasemois.be](http://www.campingdelasemois.be)



- 1 & 6. Het Kasteel van Sedan.
2. Onze stek aan het water.
3. In de kano op de vredige Semois.
4. Deze gaat niét op de barbecue.
5. Een gier op je arm? Het kan tijdens de valkenshow in het Kasteel van Sedan.